

TSK-veteranerna blir till.

Det var en gång ...

... på våren år 2008 som två orienterare, Björn P och Starra M åkte till Hellas klubbstuga i Granby. De skulle återlämna en talarstol, som de lånat till en Skogskarlstträff på Lida.

De två blev väl mottagna och visades runt i Hellas fina stuga. Vi fick också reda på att delar av Hellas veterangäng träffades varje måndagsmorgon för att sköta om stugan och även ta en liten träningstur med dusch och bastu och naturligtvis avsluta med en fika.

Då vi åkte hemåt föddes idén att göra något liknande i vår förening och på hemmaplan förankrade vi idén hos några klubbkamrater, som ställde upp på idén. Men tiden närmade sig vår och sommar och idén fick bero.

Vid en soppa-tisdag på hösten fann vi att förrådet för virke blivit illa behandlat, så att dörren slokade betänkligt. Olle C tyckte det var dags att sjösätta, han är ju seglare gudbevars, stuggruppen. Sägt och gjort Olle, Björn och Starra träffades kommande måndag och reparerade den hängande dörren och bytte ut invändiga lysrör och armaturer. Kommande arbetsmåndagar plockade vi ner den saboterade TULLINGE SK-skylden, reparerade armaturen på utvändiga anslagstavlan, rengjorde taket från hindrande barr och löv. Vi lagade ytterbelysningen, tvättade bort paintball-träffar från vägg och fönster, plockade ut ett fönster med krossad ruta, körde det till en glasmästare som kittade i en ny ruta som vi satte på plats på samma eftermiddag. Det kom fler småjobb som kunde klaras nästan omgående.

Sedan Stickan E anslutits sig ansåg vi att styrkan var tillräcklig i väntan på den arbetesinsats skulle krävas av klubbens medlemmar då arbetet med nya klubbstugan tar fart.

Som brukligt är så var det förutom arbete en hel del snack om orientering och sällsynta minnen om framgång, men berättelserna om missarna var desto fler.

Vid någon av dessa livgivande diskussioner föreslog Olle C att vi skulle samla veterangänget, de över 65 år och som fortfarande hade förankring i Tullinge SK, och se om det fanns intresse att träffas under något fastare med ändå inte så reglerade mötesformer.

Starra föreslog att vi skulle samlas under beteckningen H/D 65 klubben, kom från H35-träffen som var verksam på 60-talet. Olle föreslog namnet TSK-veteranerna och det förslaget fann allas gillande.

Banor ordnades, möteslokal och restaurangmat beställdes. 31 presumtiva veteraner inbjöds och alla visade intresse för idén och så många som 24 förhoppningsfulla mötte upp på Akvarellen i Tullinge 20 januari 2009.

Olles och Staffans summering av upptaksmötet den 20 januari.

Deltagarna uppskattade att träffen anordnats och ingen var emot att TSK-veteranerna tar form och under samma namn.

Lämpligt att vi träffas två gånger per år.

Benny B ordnar en träff på försommaren ute hos sig och med tema springa/vandra/grilla.

Håkan A tyckte, med tanke på att vi alla blir allt äldre, att deltagarantalet 25 personer vid träffarna är lagom.

Tom Z föreslår en månatlig träff i klubbstugan, ett förslag som antogs och träffarna blir första måndagen varje månad, klockan 10 i klubbstugan.

Första träff blir måndagen 2 februari.

Rolf W samtalade med styrelsen om tankar kring TSK:s historia. Styrelsen har hitintills visat ringa intresse.

Veteranerna har ingen ambition att bilda styrelse eller ingå i någon styrelse utan önskar en lös organisation med ex växlande språkrör, som vid behov kontaktar lämplig person i styrelsen.

Denna första träff i Akvarellen, med bastu, pool, restaurangmat mm var speciell. TSK-veteranerna sjuksattes som ett begrepp i Tullinge SK. Framöver kan såväl ombyte utomhus, "våtklut" och en kostnad för arrangemanget bli aktuell.

Språkrör/talesmän/ombud är tillsvidare, Olle C, Starra M och Björn P.

Veteraner som deltog på första mötet 20 januari 2009

Håkan Axelsson, Gunnar Berggren, Sigrid Blom och Olle Cloth, Benny Bogstedt, Janne Danell, Frits Danell, Stig Ekmo, Ebba-Lisa och Sven-Erik Flygar, Enn och Sonja Kivisäkk, Stig Larsson, Staffan Melinder och Kerstin Pettersson, Fritz Olsson, Lars-Erik och Sonja Perneby, Björn Persson, Mats Strand, Bernt Sundberg, Rolf Wollbrand, Kerstin Zäll och Tom Zäll.

Veteraner som lämnade återbud

Margareta Axelsson, Erik Bjursäter, Britt-Marie Danell, Lars Kärrström, Lars Olander, Birgitta Strand och Sigbrit Wollbrand.

Vid pennan Starra