

TULLINGE SPORTKLUBB



75

år

6

1930 5 2005

Tullinge Sportklubbs ordförande under 75 år

1930 - 1935	Ragnar Danell	1990	Olle Nygren
1936 - 1947	Helge Göthberg	1991	Jan Larsson
1948 - 1950	Hans Broberg	1992 - 1993	Lars Backman
1951 - 1967	Olle Östberg	1994 - 1995	Tommy Olausson
1968 - 1970,3/10	Olle Göthberg	1996 - 1999	Rolf Wollbrand
1970,4/10 - 1981	Fritz Danell	2000 - 2002	Björn Axelsson
1982 - 1984	Lennart Johansson	2003	Karin Wollbrand
1985 - 1989	Göran Johansson	2004 -	Maria Stållberg

Georg Mattsson var med vid bildandet av Tullinge SK och ingick i styrelsen fram till 1975, då han högtidligen avtackades. Georg skötte kassörssysslan största delen av tiden och fungerade även som vice ordförande en period.



Ragnar Danell
Första Ordförande



Georg Mattsson
Kassör



Holmfrid Janzon
Sekreterare



Bernhard Danell
Styrelseledamot

Grundarna av Tullinge Sportklubb. Saknas på bild gör Gunnar Tottie och Nils Öhrbom.



Helge Götberg
Andra Ordförande



Olle Östberg
Fjärde Ordförande



K.A. Johansson
Sekreterare



Lennart Grönberg
Mtrl. Förvaltare

Efterföljande Styrelseledarmöter med varierande uppgifter inom Tullinge Sportklubb

Handboll en ny TSK-aktivitet 1941.

Citat ur 1942 års TSK-bladet: "Georg Mattsson värvade kvinnliga medlemmar från när och fjärran för det skulle bildas en Damsektion.

Sommaren 1941 började flickorna spela handboll. Laget fick starta i div 3 i Stockholmsseriens lägsta klass". Efter idel förluster vann slutligen Tullingelaget jumbofinalen mot NK med 2-1. TSK-bladets redaktör Holmfrid Jansson konstaterade att "Alla förstår att glädjen var hög".

Skidmärkesbanan i Tullinge slog rekord.

I samarbete med Aftonbladet arrangerade Tullinge SK skidmärkesprov på en milbana, som kördes tre varv av herrar och två varv av damer. Start och mål var förlagt till Skyttbrinks skola. Märkesbanan krävde mycket arbete från medlemmarnas sida med spårning och snöskottning. Eftersom man då jobbade även lördag förmiddag, var det jobb på banan kvällar och lördag eftermiddag som gällde.

År 1940 var banan öppen 14 januari - 7 april med sammanlagt 2748 starter under 14 sön- och helgdagar. Under den perioden var det temperaturskillnader på 40 grader. "En sådan rekordvinter har ingen varit med om på många herrans år", skrev Aftonbladet.

Av de 2748 startande var det 885 herrar som klarade tremilaprovet och 261 damer som klarade 2 milen

.Föreningen bad SJ göra en resandekontroll under perioden som märkesbanan var öppen på antalet sålda biljetter till Tullinge. Resultatet som redovisades från SJ, löd på 5000 resande .En talande siffra på hur populär klubbens skidmärkesbana var.

Inkomsterna från startavgifterna, 1 krona per person, var ryggraden i klubbens ekonomi. Trots detta skänkte klubben 400 startavgifter den 28 januari till Nationalinsamlingen för Finland som då utkämpade det s k vinterkriget under invasionen från Sovjet.

Tullinge avtackas av Svenska Skidförbundet.

Klubbens insatser med märkesbanan uppmärksammades av SV Skidförbundet och dess ordförande Sigge Bergman.

Klubbens ekonomi.

Klubbens ekonomi var på den tiden helt beroende av medlemmarnas insatser. Kommunala bidrag och dagens olika former av sponsring var då helt okända begrepp.

I kassarapporten för 1942 redovisas följande inkomster:

Debet		Kredit	
Ingående balans	499,67	Förbundsavgifter	102,40
Medlemsavgifter	134,45	Porton mm	85,22
Egna tävlingar	2076,23	Lokalhyra	113,00
Fester	69,75	Egna tävlingar	419,04
Räntor	25,85	Sektioner	300,00
S:a kronor	2805,92	Resor	362,50
		Startavgifter	371,50
		Materiel	127,29
		Priser	45,61
		Diverse	64,00
		S:a kronor	1990,56
		Behållning till 1943	815,36

Posten "egna tävlingar" utgörs nästan uteslutande av inkomster från skidmärkesbanan, med under 1942 526 avlagda märkesprov förutom startavgifterna för alla som inte klarade tiderna för respektive märke: Guld 2 t 30 min, Silver 2 t 45 min och brons 3 t 15 min på 3-milen.

- 1937 TSK diskades på DM-kavlen. Bernhard Danell stod för en prestation som kom att bli påmind i pressen lång tid efteråt. Han sprang startsträckan och gick bra, tvättade sig och klädde om för att till fots ta sig 7 km till växlingen mellan brodern Ragnar och Lennart Grönberg. Under vägen togs han upp av en bil (sällsynta på den tiden) och möttes vid växeln av beskedet att Lennart Grönberg, som gjorde sin värnplikt, inte hade fått permis.
För att laget inte skulle spricka tog han på sig de våta tävlingskläderna igen och sprang sistasträckan lika bra som den första. Hans tid räckte till en 8:e plats för TSK. Bernhard hade då gjort en 3-mila-orientering på 3.44, men laget diskades därför att laget enligt reglerna skulle bestå av tre man. Han fick ett extrapris och blev mycket omtalad.
- 1938 Det året började Lennart Grönberg att på allvar blanda sig i många tätstrider. På Stigfinnarloppet, en nattlig mycket krävande tvåmila säsongsavslutning i november, blev han 2:a.
- 1939 I januari var det dags för en ny tvåmil, barmarksloppet Handen -Tullinge. Det blev en mycket krävande tävling enligt Dagens Nyheter i 20-graders kyla på isiga och hårdfrusna marker. Bernhard Danell vann på 2.58 med Lennart Grönberg på 2:a plats sex minuter efter. Tredje man kom in på 3.36, en utklassning från TSK-arnas sida. Bernhard Danell vann DM individuellt.
- 1940 Lennart Grönberg fick sin första stora framgång i SM-sammanhang. Han blev 3:a på SM, men tävlade för Göteborgs Skidklubb, där just ingen visste vem han var. Det här fick konsekvenser på DM-kavlen. TSK blev 3:a men diskades igen eftersom Lennart sprungit för annan klubb samma år.
Lennart Grönberg vann Katrineholms orientering överlägset.
- 1941 Bernhard Danell vann Södertörnsmästerskapet.
Lennart Grönberg gjorde ett nytt starkt lopp på SM och blev 9:a
SM-kavlen blev en ny och mycket uppmärksammas framgång för Lennart Grönberg. Han vann den oerhört krävande förstasträckan i mörker och 18 graders kyla med nysnö, över kärr och myrar som omväxlande bar eller brast. Distansen till första kontrollen var 10,5 km.
Kylan satte sina spår, massor av skor måste offras då de voro fastfrusna på fötterna och måste skäras bort.
Tävlingen kom att gå under namnet "Köldkavlen".
- 1942 På Södertörnsmästerskapet blev det storslam för TSK-arna. Lennart Grönberg vann med Bernhard Danell på andra plats. Göte Söderberg tog hem juniorklasse med Ingvar Thorén (DN:s skicklige korsordstecknare som senare gick till Älvsjö AIK) på andra plats och Arne Johansson på tredje plats. Lennart Grönberg fick en ny fullträff på SM-kavlen och vann på nytt första sträckan överlägset.
- 1943 I Södertörnsmästerskapet fick Åke Berlin 2:a och Lennart Grönberg 3:a se sig slagna av blivande TSK-aren Erik Bjursäter, då för Huddinge Skidklubb. I startfältet återfanns regerande svenska budkavle-mästarna Nynäshamns IF.
Lennart Grönberg vann såväl DM individuellt som första sträckan på DM-kavlen, där Börje Wehlin var 2:a på andra sträckan.
Då fanns en tävlingsform som drog många deltagare, fälttävlan med grenarna punktorientering, skjutning och orientering. Göte Söderberg blev 4:a i juniorklassen. Tullinge Sportklubb arrangerade sin första stora orientering



Lennart "Grönas" Grönberg



Göte Söderberg

- 1944 Lennart Grönberg vann Katrineholms tremil, en tung och svår vartävling med 19 minuter före tvåan. Segrartiden var 4t 39 minuter.
Tullingetrippel på Länstidningens. Göte Söderberg tog första inteckningen i Scania Vabis vandringspris, Bernhard Danell var 2:a och Lennart Grönberg 3:a.
På natt-DM råkade Göte Söderberg ut för en stor flock kor i mörkret ute på en åker, fick ta en omväg och blev 8:a. I den första distriktsmatchen Södertörn - Gotland vann Lennart Grönberg med 14 sek före svenska budkavlemästaren Folke Johansson Nynäshamn IF.
- 1945 Spänsts natt i Eskilstuna var en tävling känd för sin ovaligt fina prissamling. Den var 17 km lång och blev krävande pga snö, kyla och blöta marker. Göte Söderberg blev 7:a på 2.56, 11 min efter segraren.
Sven-Olov Rogermark blev 2:a i distriktsmatchen Södertörn - Gotland.
I långloppet Raka Spåret 25 km med 9,5 km mellan 1:a och 2:a kontrollen blev Göte Söderberg 3:a på 3.27.
Lennart Grönberg 3:a på DM individuellt.

TSK:s första landslagsman

Lennart Grönberg var uttagen till landslaget i första landskampen mot Finland 1945. Kartan var i skala 1:30 000 med en gammal rysk karta som underlag.

- 1946 Åke Berlin växlade först på Tiomilas tredjesträcka med 1 minuts ledning.
På Ludvikas "Trampen" med 180 startande dök ett nytt TSK-namn upp, Hans Lindin, på 13:e plats. Lennart Grönberg var 3:a Lennart gjorde ett nytt starkt lopp på SM-kavlen, 6:a på tredjesträckan den här gången.
Göte Söderberg 6:a på Katrineholms vartävling.
RM i långdistans, 27 km, som ersattes av Lång-SM 1947, gick till hävderna för den mest omdiskuterade kompisloppningen någonsin. Bröderna Fredrik och Viktor Wikstrand från två klubbar i Gästrikland startade med 4 minuters mellanrum. Den först startande av dom ritade in banans alla åtta kontroller, inväntade brodern, som bara hade att ösa på vid startpunkten. Den ene skötte farten och räknade avstånd och den andre höll reda på karta och riktning. Det var bara Arne Stoltz i Fredrikshof som orkade hänga med i det hårda tempot i nära tre mil. Segrartiden 3.17. Göte kämpade tappert i 4 timmar och 4 minuter.
- 1947 Stora framgångar för Göte Söderberg som blev femma på Ludvikas "Trampen" och 1:a Raka Spårets dryga 22 km. Han vann Länstidningens för andra gången och tog hem vandringspriset för alltid.
Lennart Grönberg gick återigen bra i Ludvika och blev 2:a . På SM tog han sin näst bästa placering och blev 7:a.
- 1948 TSK 6:a på Tiomila, Hans Lindin tog 12.40 på täten, växlade 8:a och vann sträcka 8. Börje Wehlin på 9:e tog 19.50 på täten och växlade 7:a. TSK:s nye ordförande Hans Broberg, som 1931 blev Sveriges förste Riksmästare i orientering för IFK Falun, tog ytterliggare en placering.
Två nya TSK-flickor dök upp i resultatlistan från förbundsorienteringens klass flickor, Ragnhild Karlsson 1:a och Ingrid Jansson 2:a. Vart tog dom vägen se´ n?
Lennart Grönberg 2:a på Södertörnsmästerskapet.
Sven-Olov Rogermark vann Natt-DM med Lennart Grönberg på 2:a och Axel Liljedahl F18 (till TSK 1950) på 3:e.

- 1949 Detta år var Göte Söderbergs stora framgångsår. Han vann sensation Han vann Åby tvådagars, natt + dag, med sammanlagt 5 minuter. Han gjorde sensation med att som nybörjare i grenen bli 3:a på DM i fälttävlan (punktorientering + skjutning + orientering) och 8:e på SM bland idel proffs, dvs. yrkesofficerare. Aftonbladet skrev: "Bäste Stockholmare blev SM-debuterande Göte Söderberg, som gjort en enastående höst. Han framträder som stor aspirant till Skogskarlarnas Silvermärke". Till detta kommer att Göte blev 7:a på SM, en 15 km lång och mycket svår Sörmlandsbana. Det var många storheter som försvann redan på första kontrollen. På Tiomila blev Göte Söderberg 3:a på sträcka 5, nyförvärvet Erik Bjursäter (från Huddinge Skidklubb) 4:a på sträcka 8 och Lennart Grönberg 5:a på sträcka 4.
- 1950 Det här året började TSK:s nyförvärv smålandsmästaren Gösta Pettersson att synas i toppen på många resultatlistor. Han vann överlägset med dryga 5 minuter distriktsmatchen Stockholm - Dalarna - Gästrikland på våren. Pressklipp: "Tullinges vårkung Gösta Pettersson har varit huvudstadens främste i vår. Han har ena benet i landslaget". Efter Kopparkavlen, där Gösta på slutsträckan förde upp TSK på andraplatsen kunde man läsa i pressen: "Huddingepolisen Gösta Pettersson hade gått hårt och säkrade lätt andraplatsen till Tullinge". Ny stor framgång för Göte Söderberg på Åby tvådagars, bara 23 sekunder sammanlagt efter landslagsmannen Wille Björnmo. Hans Lindin vann Raka Spåret, blev 2:a på DM i fälttävlan och hade enligt Aftonbladet "löpt fantastiskt" på DM-kavlens slutsträcka, där TSK slutade 3:a. Nyförvärvet Axel Liljedahl från F18 blev 3:a på Klippans landsdelstävling.
- 1951 Lennart Grönberg tog sitt första Södertörnsmästerskap med Erik Bjursäter på 4:e och Göte Söderberg som 5:a. Hans Lindin gick bra igen på Raka Spåret, 2:a. Ett nytt juniornamn dök upp på resultatlistan från Uppsalastudenternas natt, Toivo Pettersson 3:a i äldre juniorer
- 1952 Gösta Pettersson gjorde ett nytt storlopp på Kopparkavlen och vann startsträckan med fyra minuter. Han märkte att tätklungan missade näst sista och tog kontrollen ensam. Övriga TSK:are gick inte bra. Lennart Gustavsson vann Länstidningens nybörjarklass. TSK arrangerade DM individuellt. En kontroll gemensam för H21 och H43 blev föremål för protest.. Skälet var att den i ett mycket sent skede på bankontrollantens begäran blivit flyttad och därmed något förskjutet i förhållande till mallkartan som ej blivit ändrad. Malören betecknades i pressen som "ett smärre fel", och det uppstod tveksamhet om kontrollen skulle underkännas eller inte. Så skedde dock med omstart vid Turinge kyrka den 11 november. Lennart och Bernhard fick beröm för de fina banorna.
- 1953 Äntligen var den nya klubbstugan klar. På Tiomila mellan Malmköping och Bränninge gick Gösta Pettersson bäst. Han tog på str 5 in 23 minuter på täten och 29 platser, från 43 till 14. Några juniorer gick bra, Bruno Karlsson, Bertil Andersson, Toivo Pettersson och Erhard Lindman. Inga stora framgångar bland seniorerna. Bäst gick Axel Liljedahl, Gösta Pettersson, Oskar Knutas, Erik Bjursäter och Lennart Grönberg.
- 1954 Ett orienteringsår präglad av formsvackor för de flesta som har brukat synas i resultatlistornas toppskikt. Några yngre förmågor började synas. I Gotloppet blev Toivo Pettersson 2:a i ÄJ och Yngve Johansson vann klassen Yngre pojkar. Lennart Gustavsson tog hem Järlas B-klass.

- 1955 Erik Bjursäter övertygar ett gäng spelare i ett av TTP:s hockeylag att prova orientering och det utfaller så väl att gänget deltar i junior-SM 1958 - 1963 med JSM-silver i budkavlen år 1961 som topplacering.
- 1956 Från Barkaby till Knivsta gick 10-mila detta år. Efter en olycklig inledning på startsträckorna plockade Erik Bjursäter och Göte Söderberg vardera in 26 minuter och Bernhard Danell 19 minuter på täten och från 105:e till 41:a plats. Det är det som kallas KAVLELÖPNING.
På Länstidningens orientering vann Yngve Johansson ungdoms- och Lennart Gustavsson B-klassen.
- 1957 På 10-mila kom laget på 25:e plats och Johan Angsmyr tog på str 4 in 2:12 och 35 platser på täten, samme Johan var också tävlingsflitigast med 21 tävlingar.
- 1958 Föreningens 37 orienterare gjorde detta år 242 starter vilket är 6.5 starter per man och år, inga damer tävlade för TSK på den tiden.
Årets tävlingsflitigast var Lars-Erik "Nate" Sundequist med 16 starter.
- 1959 Oskar Knutas inleder sin svit på 10-mila, från Edsviken till Norrtälje, att fem år i följd springa 1:a stäckan i förstalaget, bästa placering 1961, då han kom in som 19:e man och 0:51 min efter sträcksegraren, landslagslöparen på 3000m hinder, Göte Boudre. Oskar var detta år också årets bästa senior.
- 1960 10-mila går från Eskilstuna till Mariefred och kavlesäkre Johan Angsmyr tog på 4:e sträckan in 8:38 på täten och växlade 2:a efter att gått ut som 24:e löpare. Bernhard Danell, fortfarande med goda placeringar i Äldre Oldboys-klassen får sällskap på orienteringstävlingarna av brorsönerna Janne, Fritte, Bernte och Lennart, av vilka Janne var den som tog flest fina placeringar detta år.
- 1961 Juniorlaget Yngve Johansson, Åke Melinder och Hasse Björk tar silverplats på SM-kavlen och är endast en arrangörsmissh från guld.
På Länstidningens tävling startar Gun Skoog och är den första damorienterare på många år som tävlar i Tullinges färger.
Ett sexmanna lag från Tullinge känner att de tävlar "utomlands" när de åker över "kölen" till Oslo för att och delta i Örn-stafesten.
- 1962 Inga tävlingar på våren p g a gulsotsstoppet och därför heller inget 10-mila. Avslagen tävlingshöst men Bernhard Danell, Yngve Johansson, Hasse Björk, Åke Melinder och Janne Bovin tar hem segrar till föreningen.
- 1963 TSK arrangerar nationell tävling vid Gnesta - Lästringe.
Yngve Johansson placerar sig bäst av seniorerna i A-klassen och Runo Lindström klagar på "dålig aktivitet och föreslår en kampanj speciellt riktad mot de yngre".
- 1964 Bernt Danell bästa A-senior på natten och Runo Lindström bäst på dagen.
Kassören Georg Mattsson meddelar att ekonomin är god och 4 000 kr finns i kassan men "svinnets vid läskedrycksförsäljningen i bastun är ovanligt stort".



Silvermedaljörer JSM 1961

Yngve "Nysilver" Johansson Åke "Bratten" Melinder Hasse Björk

Fritz Danell

"70-talets TSK:are"

Fritz har länge jobbat som ledare i Tullinge, och är en av orsakerna till den fina bredd och topp Tullinge har bland både damer och herrar i alla åldrar i dag.



TULLINGES
FÖRSTA
SM - GULD 1981
GRATTIS BJÖRN

... ett
... pla-
... ränger
... ra vid
... ssutom
... n old-

... jus ut
... Med
... sam-
... sen bli
... då det
... man
... Ater-
... ng tid
... är alla
... fylda,
... t litet

... gt vä-
... n rös-
... mmar
... 70-ta-
... aniat-
... t att:
... förän-
... 0-talet
... räftiga
... a ut-

- 1965 TSK:s telefonlista detta år upptog namnet på 92 medlemmar, flest Danell 8, Melinder 7, Grönberg 4 och Skoog 4 st. Fyra familjer var 25% av föreningen.
- 1966 Åke Melinder deltog som förste senior på SM sedan Göte Söderbergs SM start 1950, Åke tog 14:e plats på lång-SM men deltog även dag- och natt-SM. TSK arrangerar OL-tävlingen Gränsträffen vid Kvarnsjön.
- 1967 En ny TSK-overall gör entré, röd jacka med TULLINGE på ryggen och gröna byxor.
Hasse Björk växlade, på 10-mila i Riala, som 3:e man efter första sträckan, 18 sek efter täten.
- 1968 Bastun/klubbstugan brann ner till grunden natten till den 20 oktober. Kopparkavlen med start mitt i natten riktade 1:a sträckslöparnas näsor mot norr trots att första kontrollen låg 3 km söderut, de flesta löparna sprang 25 km istället för banans 13.5 och var ute i 3-4 timmar i stället för beräknade 1.30. Tommy Eriksson debuterar i SM-sammanhang som YJ med 8:e plats. Bingospel startas i Falkbergsskolan.
- 1969 Gunnar Berggren sprang 4:e sträckan på 10-mila, i Åkers Styckebruk, och i ivern att hänga med i tätklungan hoppade han ner för ett berg, slog knäet i en och spräckte knäskålen, Gunnar tog sig trots skadan i mål, tappade bara 15 minuter, ilfart till Södertälje sjukhus och 5 månader i gips, men Tullinges maratonstatistik spräcktes inte.
Efter en kort tid i omklädningsrum för hockey/fotboll i södra förlängningen av landningsbana flyttade föreningen in i och inredde en s k "ungernbarack" vid Rikstenvägen till "tillfällig" klubblokal.
TSK arrangerar åter en nationell orienteringstävling.
Lennart Eriksson, klass YP, kom 4:a på URM, Riksmästerskap för ungdom.
Tullinge SK och IFK Tumba bildar Botkyrka kartkommitté.
- 1970 TSK:s orienterare debuterade i den blå tävlingströjan.
Den s k "ungernbaracken", mellan Rikstenvägen och grusgropen togs i bruk.
Föreningens första egenhändigt, tillsammans med IFK Tumba, ritade karta blir tryckt. Botkyrkabladet i skala 1:20 000.
- 1971 Juniorerna tog hem tre fina resultat med Tommy Erikssons 3:e på dag-SM, 7:e platsen på budkavle-SM och Lars Backmans seger på dag-DM.
I laget på SM-budkavlen ingick förutom Tommy och Larsa även Bo Larsson.
10-mila-laget tog 12:e platsen i Bogesund och diskussionen om införande av gafflingsmetoder för att motverka hängning tar fart.
Brantbrinks IP invigdes och orienterarna fick nya utrymmen för omklädning och dusch. I samband med invigningen arrangerar TSK en ungdomskavle.

- 1972 H21 laget med Torbjörn Hellqvist, Gunnar Ehn, Tommy Eriksson och Sivert Axelsson tog 4:e platsen på SM-kavlen.
Ola Åhman 3:a på natt-SM i klassen H20 och Larsa Backman segrade på natt-DM i klassen i klass H21 och belönades med mästarjackan.
Några eldsjälar, Peo Sjöqvist, Staffan Melinder, Kurt Ekh, Bernt Sundberg, Bengt Danell m fl, startade den ungdomsverksamhet som på några år utvecklades till att bli en av Stockholms bästa.
Tullinge SK fick tillgång till en källarlokal på Brantbrinks IP och inredde den som klubblokal.
- 1973 Ola Åhman blev åter 3:a på natt-SM i klassen H20.
- 1974 Tullinge SK blev invald som arrangörsklubb i 10-mila.
10-milalaget kom på 14:e plats i Sorunda.
- 1975 Tullinge SK medarrangör till 5-dagars i Stockholm.
10-mila går i Kårsta och förstalaget kom på 7:e plats.
Ingemar Andersson vann natt-DM i klass H35.
- 1976 10-milalaget kom på 13:e plats i Riala och Anders Karlsson på str 5 tog in 6.00 min och växlade i ledning.
Seger i ungdomscupen, H12-laget vann DM-kavlen och Björn Axelsson segrade i DM klass H10.
Brandmyndigheterna underkände källarlokalen som samlingsutrymme och Fritte Danell satte igång planering och bygge av nytt klubbhus vid Brantbrinks IP.
- 1977 Klubblokalen invigdes efter "kommunens snabbaste bygge" av ett hus 300 kvm stort.
Fritz Danell utses av medlemmarna till "70-talets TSK:are"
Seger i Ungdomscupen, Jan Danell vann DM i klass H35 och H14-laget segrade i DM-kavlen.
Tio-mila utökar genom att även arrangera en DAMKAVLE.
Tullinges debuterande damlag bestod av Britt-Mari Danell, Vickan Backman, Gun Larsson, Kerstin Andersson och Kerstin Zäll.
- 1978 Tony Dalebrand, H10, segrade individuellt och H12 och H14 grabbarna vann budkavle-DM.
Tommy Eriksson tog 72 platser på 10-milas 3:e sträcka, växlade 1:12 efter tätén.
- 1979 Björn Axelsson deltog i Stockholms segrande lag i Ungdoms-SM.
Seger i Ungdomscupen, DM-seger till H12 och D-35-lagen, Tony Dalebrand vann DM för H10 och Per Wollbrand natt-DM i klass H14.
- 1980 Tullinges ungdomar vinner Ungdomscupen, sex individuella DM samt två DM i budkavle och Silvapriset. Björn Axelsson, H14, tar 5:e platsen på USM i såväl orientering som skidorientering.
Juniorerna vinner två individuella DM och H20-laget med tar Jonne Fredlund, Berra Enberg och Tomas Sjöqvist en 15:e plats på SM-budkavlen.



Vinnare 10-Milakavlen 1984 i Rörken

**Lennart Agén, Nils-Robert Persson, Tomas Sjöqvist, Stefan Fredlund, Björn Axelsson
Gert Pettersson, Göran Pettersson, John Fredlund, Tommy Eriksson, Lars Lönnkvist**



Vinnare 10-Milakavlen 1988 i Långdunker

**Karin Wollbrand Ingrid Svensson
Yvonne Andersson Anna-Karin Sundqvist Barbro Lönnkvist**

- 1981 Björn Axelsson vinner SM i klass H16 och blir Tullinge SK:s första Svenske Mästare.
Skidsektionen skottar, p g a snöbrist, ihop ett skidspår vid Skyttbrink och arrangerar ungdomstävling med 200 deltagare.
- 1982 TSK kommer 14:e lag på 10-mila och Jonne Fredlund växlar etta efter str 6. Skidtävlingen Stockholms längdskidcup debuterar och TSK till final med 14 Tullingeåkare varav en slutsegrare, Eva Hadmark i D21.
- 1983 TSK kommer 11:a på 10-mila och John Fredlund växlar etta på str 6 och Bengt Kärrström på str 7, 28 sek före lag 2.
Tullinges ungdomar vinner 5 individuella och 5 budkavle-DM i skidor och orientering.
Spola kröken kavlen arrangeras för första gången.
Erik Bjursäter valdes till styrelseordförande för Tiomila (1983 - 1989).
- 1984 Lennart Agén, Robban Persson, Tomas Sjöqvist, Stefan Fredlund, Björn Axelsson, Gert Pettersson, Göran Pettersson, John Fredlund, Tommy Eriksson och Lasse Lönnkvist VINNER 10-mila.
SEGRAR på dag-SM till Lasse Lönnkvist H21, Björn Axelsson H18 och Karin Wollbrand D14. Barbro Lönnkvist tog 2:a platsen på natt- SM och Lasse L 2:a på lång-SM.
Karin Wollbrand får första utmärkelsen av "Årets ungdom" i Tullinge SK.
- 1985 Budkavleåret!!!!
Tullinge SK vinner 25-mannabudkavlen.
Damerna 6:a och herrarna 11:a på 10-Milabudkavlen och Jukola-kavlen tog damerna 9:e och herrarna 10:e platsen dessutom.
På DM- kavlen segrade damerna men tog även och 2:a och 7:e platsen.
- 1986 Lasse Lönnkvist SEGRADE och Barbro L tog en fin 2:a plats på Nordiska mästerskapen i orientering.
Såväl dam- som herrlagen kom bland de 10 bästa på såväl 10-mila, Jukola, som på 25-manna budkavlarna.
- 1987 Karin Wollbrand SEGRADE på dag-SM i klass D18 och Karin W bildade med Sofia Perneby, Karin Östlund, Kerstin Axelsson och Karin Axelsson segrande lag i Ungdomens 10-mila där dessutom alla vann sina sträckor utom Sofia P som kom på 2:a endast 16 sek efter sträck-ettan. Snacka om överlägset lag.
D21 laget i SM 2:a med Kerstin Åkerlund, Anna-Karin Sundkvist och Barbro L.
Lennart Agén var med i tätklungan på 10-milas startsträcka, 2 sek efter.
Soppakvällarna introduceras i klubbstugan på tisdagarna efter träningen och terrängtävlingen "GETARN RUNT" arrangeras för första gången.

1988 Yvonne Andersson, Karin Wollbrand, Anna-Karin Sundqvist, Ingrid Svensson och Barbro Lönnkvist VINNER 10-mila.

Karin Wollbrand SEGRADE på dag-SM i klassen D18..

På 5-dagars i deltar TSK med 128 tävlande och erövrar segrar i 3 ELIT-klasser, Barbro Lönnkvist D21, Karin Wollbrand D18 och Lasse Lönnkvist H21.

Tullinge SK:s medlem nr 500 får inträde i föreningen och innan året är slut har antalet stigit till 525 medlemmar.

1989 Tullinge tar sin andra SEGER i 25-mannakavlen.

10-mila-lagen tar förnämliga placeringar, 3:e för herrarna och 5:e för damerna Tullinge deltar med 4 herrar och 5 damer VM-testerna.

Karin Östlund VINNER, Kerstin Axelsson blir 3:a och Karin Wollbrand 5:a på SM i klassen D20 och de tre SEGRADE också på SM-kavlen.

Johan Persson utses till "Årets ungdom".



Vinnare 10-Milakavlen 1993 i Österby Bruk

Maria Jonsson

Barbro Lönnkvist

Yvonne Andersson

Anna-Lena Hultqvist

Karin Wollbrand

(Löparna har inte placerat sig helt enligt texten)

1990

- Karin Wollbrand slutar på sjätte plats på JVM i Älvsbyn, och springer även i silverlaget i den följande stafetten.
- Juniortjejrna, med Pia Kivisäkk, Karin Axelsson och Karin Wollbrand i laget tar guld på JSM-stafetten.
- Anna Skoog avgör USM-stafetten till Stockholms fördel. Anna var även fyra individuellt.
- Herrlaget på 10MILA gör en stark insats när man slutar femma. Rikard Imark på sistasträckan springer otroligt bra mot idel landslagsmän.

1991

- Damerna springer in på andra plats på 10-mila i Ånhammar. Barbro Lönnkvist för en hård kamp mot Tampereen Pyrintös Annika Viilo men får ge sig på målakan.
- I HD18-klassen på Ungdomens 10-mila skräller TSK rejält med att leda efter sträcka 3 och 4 (Kenneth Bildborg och Christer Backman). Man är sedan med kämpar i täten ytterligare ett par sträckor, bland annat med en tjej (Anna Skoog). Laget slutar 21:a.

1992

- Yvonne Andersson springer hem stora guldmedaljen på lång-SM.
- TSK lag 1 tar brons och lag 2 slutar fyra på SM-stafetten för damer.
- Tullinge vinner 25-manna som avgörs vid Visättra.
- TSK tar sin första seger i H43-kavlen

1993

- Tullinges damer, med Yvonne Andersson, Maria Jonsson, Anna-Lena Hultqvist, Barbro Lönnkvist och Karin Wollbrand tar hem segern på 10-mila, som detta år avgjordes i augusti till följd av det tävlingsstopp som rådde i Sverige under våren.

1994

- Tillbyggnad av klubbstugan definitivt färdig, tack vare gediget arbete av ett antal TSK-medlemmar med arbetsledning av Fritz Olsson..
- Det blir dubbelseger i 43-kavlen när både D43- och H43-lagen vinner.

1995

- 38-årige Lars Lönnkvist tar silver på klassiska SM, 1 minut och 28 sekunder efter segraren Per EK, OK Kolmården. Tävlingen avgjordes vid Hemfosa.

1996

- Karin Wollbrand, numera Craig, visar att hon är tillbaka i Sverigeeliten och vinner Kort-SM och ser till att damerna, med Yvonne Andersson och Barbro Lönnkvist i laget, vinner Kavle-SM i Åsbro i Närke.
- Tullinge visar att man hänger med långt fram i teknikutvecklingen och skaffar tidigt en egen internhemsida under Anders Skog initiativ. Henrik Persson ser sedermera till att den får statusen som en av landets bästa hemsidor.

1997

- Vid kampen om lång-SM:s medaljer visar Karin Craig klassen och tar hand om guld.
- Vid klassiska SM visar åldermannen Lars Lönnkvist fortfarande att han hänger med med 5:e plats. Även Kicki Skog springer starkt i de västgötska skogarna och blir 9:a, 2.40 min efter 3:an Karin Craig

1998

- Ungdomar och juniorer åker, tillsammans med Malmbys ungdomar, på tränings- och tävlingsläger till Tjeckien.
- SportIdent slår igenom som allmänt stämplingssystem, i tuff konkurrens med Regnly (senare Emit) och ersätter stiftklämmorna på fler och fler tävlingar. Många löpare skaffar sig en personlig bricka.
- Den bästa placeringen hitills för H18-laget vid Ungdomens 10mila som blir åtta efter att ha varit med långt framme tävlingen igenom.
- Sofia Karlsson tar brons på USM i Göteborg och Karin Wollbrand tog silver på SM-Kortdistans.

1999

- Nästan 50 löpare (5 herrlag, 4 damlag) från Tullinge deltar i Jukolakavlen efter en härlig dominoeffekt bland de gamla "rävarna" i klubben. "Jaså, ska N.N. med? Ja, då ska jag också med!"
- Trots blandade resultat på 10-mila är det flera löpare i andra- och tredje laget som gör fantomlopp i gryningen och tappar bara någon minut på täten.
- Steve Craig springer både NOM och VM för Australien

2000

- Björn Axelsson valdes till förste ordförande på nya 1000-talet.
- Lars Sjöberg visar hur man springer långa natten på tiomila och tar in 19 (!) minuter på täten.
- Ungdomar och juniorer tillbringar en vecka i augusti på juniorutvecklingsläger i Schweiz.
- Jenny Lönnkvist, Sara Lundblad, Barbro Lönnkvist, Ebba-Lisa Flygar och Björn Axelsson kunde efter O-Ringen i Hallsberg stoltsera med totalseger.
- Efter sex raka vinster i Ungdomserien tar TSK "bara" 3:e platsen, de mossiga ledarna, sammanlagt c:a 50 år som ungdomsledare, Starra M, Markko P och Pia-Lena K-P avgår.....

2001

-och det nya, unga och pigga gänget, Per-Arne F, Anders K, Lasse L, Eva H-P och Ingrid E tar vid, ordnar direkt ny seger i Ungdomsserien och bli åter Stockholms bästa ungdomsklubb.
- Sara Lundblad tar silver på JSM, klassisk distans och guld på kortdistansen. Dessutom tog Sara brons på NOM i Finland.
- O-Ringen i Märsta fick två TSK-totalsegrar genom systrarna Johanna och Jenny Lönnkvist.
- Tina Olm-Junegard deltagar vid VM i Finland.

2002

- SM-guld i kavle till juniortjejerna med Anna Ställberg, Sofia Karlsson och Sara Lundblad i laget. Anna Ställberg tog även brons på SM-klassiskt.
- I Sköveskogarna orienterade tre TSKare till sig totalsegrar vid O-Ringen. Jenny Lönnkvist, Yvonne Andersson och Lars Lönnkvist.
- Vid DM-tävlingarna tog TSK totalt 61 medaljer av olika valörer och i olika discipliner.
- När TSK detta år åkte till den traditionella Halikkokavlen hade det snöat i Finland redan i oktober. Det blev en del snöpuls för TSK-löparna.

2003

- Karin Wollbrand slår ett stort slag för jämställdhet och kvinnlig framåtanda då hon låter sig väljas till kvinna svinga föreningen ordförandeklubba.
- Sofia Karlsson tar två fjärdeplatser på NOM klassisk distans och JVM kortdistans. Bägge gångerna mindre än en minut från guld. Hon springer dessutom i silverlaget på JVM-stafetten.
- Ett bra natt-SM för Tullinges del. Brons i H21 via Fredrik Norman, silver i H20 för Markus Adolfsson och brons även för Sara Lundblad i D20. Även Sofia Karlsson och Erik Thorsson bland de 10 främsta.
- Sofia Karlsson tar guld vid kort-SM i Forshaga, Värmland.
- Vid SM-kavlen leder både D20-laget (Jenny Lönnkvist) och D21-laget (Lina Karlberg) efter två sträckor. Dessvärre blir båda lagen utan medaljer.
- Seger i D43-kavlen. Det var den åttonde segern efter segrar 1994, 1996, 1997, 1998, 2000, 2001 och 2002.

2004

- Blott 15-åriga Jenny Lönnkvist gör debut i internationella sammanhang och tar niondeplatsen på medeldistansen och tiondeplatsen på sprinten vid NOM i Norge.
- Under årets sprint-SM som avgjordes i Ångermanland tog TSK tar Jenny Lönnkvist och Sara Lundblad varsin silverplakett.
- Trots att laget inte är segertippat snuvar TSK-gubbarna fler andra klubbar när man tar hem segern för tredje gången i H43-kavlen
- Tina Junegard deltar för Estland vid VM i Västerås.
- Sofia Karlsson vinner D21E på O-Ringen i Göteborg. Övriga totalsegrare för TSK är Jenny och Barbro Lönnkvist. Boendet på campingen sker långt ut på Hisingen med vacker utsikt över Göteborgs inlopp trots närhet till oljeraffinaderi och containerhamn.

2005

- Tullinge SK arrangerar mountainbikeloppet Lida Loop vid Lida friluftsgård med stor framgång.
- Jenny Lönnkvist avslutar ett makalöst orienteringsår med att vinna Juniorcupen som 16-åring. Tidigare under året har Jenny vunnit Sprint-SM, O-Ringen och USM. Dessutom ytterligare SM-medaljer på flera andra distanser.
- Det var snubblande nära seger vid Ungdomens Jukola. TSK-laget slutar tvåa, ett par steg bakom segrande Halden.
- Nästan lika nära var det till seger i Ungdomens 10-mila, där D18-laget var 20 sekunder bakom vinnande Tampereen Pyrintö.
- Lina Karlberg visar att uppladdningen i de Etiopiska bergen ger resultat. En lysande silvermedalj blev facit på SM-långdistans.

Sammanställningen 1930 - 1954 utförd av: Fritz Danell och Erik Bjursäter

" " 1955 - 1989 " : Staffan Melinder

" " 1990 -2005 " : Henrik Persson och Ingemar Åkerman



Jenny Lönnkvist